

# גידול פאות הראש



תלמיד: אחיה פינקלשטיין      כיתה: ח'      מורה מלווה: הרב צחי שטרן      בי"ס: ישיבת צביה פתח תקווה

## שאלה תורנית והקשר לחיים האישיים שלי

גידול פאות הינו דבר שהתמעט מאוד בשנים האחרונות, מאז קום המדינה, מכל מיני סיבות. לפני כשנה, התעורר בי הרצון להתחיל לגדל פאות, בעיקר על מנת להרגיש את קדושת ה'. התחלתי לגדל פאות, ובמשך מספר חודשים לא קיצרתי את הפאות. כשהן החלו להתארך ולבלוט, החל דיון ביני ובין הוריי בעניין הצורך האמיתי בגידול הפאות. הוריי התנגדו לגידול הפאות מכמה סיבות. ראשית, לדעתם זה פוגע במראה החיצוני והמסודר של בחור ישיבה, ויותר מזה - יש בזה גם סוג של התנשאות מבחינה דתית. הסברתי להוריי שכונותי אמיתיות ואינן מתנשאות, ובאמת הדבר מחזק אותי בעבודת ה'. לאחר הדיון הארוך עם הוריי החלטתי שעלי להעמיק בבירור הנושא, ולהבין את מטרת הגידול הן מהצד ההלכתי, והן מהצד הרוחני אמוני. הוריי עודדו אותי לחקור ולהעמיק בנושא גידול הפאות, והסכימו להמשיך את הדיון לאחר הסקת המסקנות.

## סקירת מקורות תורניים

תחילה ביררתי את גדר האיסור מהתורה, וטעמיו. בהמשך נוכחתי שאין רבנים שמשמס אוסרים את גידול הפאות, אלא רק שאומרים שזה לא חובה..

הבאתי את דעתי הייחודית של הרב מנשה קליין, שאומר שחובה ממש לגדל פאות. עקב כך, התחלתי לבדוק את הסיבות לגידול הפאות. הסיבה הראשונה אותה סקרתי היא מנהג האר"י הקדוש על פי הקבלה. סוכם שלעניין הפאות האר"י היה מגדל אותן עד לתחילת הזקן התחתון (עד הסנטר), והבאתי את הטעם למנהג הקבלי על פי מה שאמר לי הרב אייל ורד שליט"א. לאחר מכן, בדקתי לעומק את מנהג גידול הפאות על מנת להבדילנו מהגויים, והבאתי את מחלוקתם של הרב קאפח והרב קורח על סיבת גידול הפאות,



ה'חפץ חיים'  
(הרב ישראל מאיר הכהן מראדין)

האם מתוך גזירה של הגויים, או מתוך רצון שלנו להיבדל מהם הסיבה השלישית שהבאתי, היא גידול פאות על מנת לקדש שם שמיים, וציינתי את דעתי שכיום יש להאדיר את מנהג קדוש זה, על מנת שלא ייראה שאנו עובדים את ה' בהידור

רק בזמנים קשים. לבסוף, הבאתי רבנים בני דורנו שכותבים שטוב לגדל פאות על מנת להתחזק ולהסתייע בעבודת ה', ובאמת - זוהי הסיבה המקורית בגללה רציתי לגדל את פאות הראש מלכתחילה. לאחר בירור הסיבות לגידול הפאות, בדקתי כיצד נהגו גדולי ישראל בפועל. התגלה כי בדורות הקודמים, לפני קום המדינה, מכל העדות והזרמים, חוץ מאצל הספרדים, היו הרבה מאוד רבנים שגידלו פאות, לפחות קצת. (רוצה אני להוסיף פה משהו פחות הלכתי, שאולי הפסקת גידול הפאות בדורות האחרונים נבעה מלחצים של המדינה, ראה ערך בויקיפדיה 'החינוך האחיד').

בהמשך ביררתי הלכתית האם לכהנים מותר לגדל פאות, והגעתי למסקנה שכן, מלימוד של הרב קאפח. רש"י מבאר את הגמרא (זבחים, כ"ו, ע"א), ואומר שאם ציצית שיער ראשו של הכהן בחוץ - עבודתו פסולה. עקב האיסור לגדל את שיער הראש, מעמיד הרב קאפח את המקרה בכך שפאותיו יוצאות מחוץ לעזרה, משמע שמותר לכהנים לגדל פאות. הבאנו גם את טעם ההיתר לפי הרב דב ליאור, שכל דבר קדוש, לא נקרא 'פרע'

לאחר מכן חקרתי בקצרה את נושא גידול הפאות מהפנים של 'מעלין בקודש ואין מורידים', בו הצהרתי שבעז"ה אגדל פאות, בלי נדר, 'הוצאת לעז על דורות קודמים', בו הובהר שאיני חושב שה'דורות הקודמים' לא היו בסדר, אלא אני רק מהדר, ומבחינת גילי הצעיר להחלטות שכאלה, בו העליתי שלדעתי גילי הצעיר אינו סיבה להימנע מגידול הפאות, שאם כן, בארבע השנים הקרובות אהיה מנוע מלקבל החלטות חשובות בכלל, שמא תשתנה דעתי בעתיד.. לבסוף השלמתי את הדיון עם הוריי, והפעם, לאחר שראו את הבירור הארוך והמקיף שעשיתי - הם הסכימו שאגדל את פאותיי.



הרב עמרם קורח  
(הרב הראשי  
האחרון של  
יהדות תימן)